

Gezamenlijke dienst op 2 december 2018 (Eerste zondag van de Advent) in de Gastkerk te Zuidhorn

Voorganger: ds. Jörg Buller

-0-0-0-0-0-

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de tafelkaarsen *door het kind van de zondag*

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Allen gaan staan

Zingen: *De stilte zingt U toe, o Here*

Psalms 65:1,2,3

Moment van stilte

Bemoediging

Voorganger:

Onze hulp is in de Naam van de Heer,

Gemeente:

die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger:

die trouw is en de wereld niet loslaat.

Allen gaan zitten

Moment van stilte

Drempelgebed

Zingen: *God is tegenwoordig*

Lied 906:1,8

Kyriëgebed

Zingen: *Wij zoeken stil uw aangezicht*

Zingenderwijs 173

(Tekst: Jan Bosman. Melodie: Lbvdk 463: O Heer die onze Vader zijt)

1. Wij zoeken stil uw aangezicht
uw stem verwachten wij.
Ons hart is op uw woord gericht,
waarmee uw Geest ons pad verlicht
en onze nacht verdrijft.

2. Ons bidden is een zoekend kind
dat naar de toekomst vraagt.
Uw Geest waait krachtig als de wind,
waardoor uw woord ons leven vindt
en ons naar morgen draagt.

3. Raak met die goede Geest ons aan
en neem ons bij de hand.
Laat onze ogen opengaan
voor woorden die geschreven staan:
Uw voetspoor in het zand.

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Groet

Voorganger: De Heer zij met u.

Gemeente: **Ook met u zij de Heer.**

Gebed van de zondag

Aansteken van de eerste Adventskaars *door het kind van de zondag*

Gesprek met de kinderen

Zingen: *Geloof met me mee*

Projectlied 'Kind op Zondag'



Ge - loof met me mee, dan wordt het Advent.
want God maakt aan ons zijn vre - de be - kend.

Eerste Advent:

Geloof dat de hemel open kan gaan.

God blijft niet ver weg. Hij spreekt mensen aan.

De kinderen gaan naar hun eigen ruimte

Schriftlezing: Openbaring 1:9-11 en 8:1-5

NBV

Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid – ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Op de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin en die tegen me zei: ‘Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.

Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half uur. Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin. Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God. Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving.

1. Wees stil voor het aan-ge-zicht van God,
want hei-lig is de Heer.
Aan-bid Hem met eer-bied en ont-zag,
en kniel nu voor Hem neer,
die zelf geen zon-de kent
en ons ge-na-de schenkt.
Wees stil voor het aan-ge-zicht van God,
want hei-lig is de Heer.

- 3 Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment;
de kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt.
Niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God daalt neer op dit moment.

Overdenking

Luisterlied: *Psalm 65 vrij*
(Tekst: *Huub Oosterhuis. Muziek: Antoine Oomen*)

Stilte nu. Voor U.
Stilte zingen had ik U beloofd.
Hoor dan.

Hoor dan wie?
Mij – wie mij?

Die deze mens ben
die hier neerligt
nietig schuld beladen
die wil opstaan
ander mens wil zijn
nieuw ik.

Stilte nu.

Zingen: *In het duister van de vragen* *Zingenderwijs 81*
(Tekst: *Jan Bosman. Melodie: Lbvdk 435: O verbreker aller banden*)

1. In het duister van de vragen
bij de twijfel van de nacht,
als het licht op lege dagen
niet meer levenwekkend lacht.
Als de hemel is gesloten
en van God niets wordt gehoord,
sterft het lied een snelle dood en
komt de stilte naan het woord.

3. Leer ons in het zwijgen bidden,
en verwarm ons in de nacht,
als een wachtvuur in ons midden.
Geef opnieuw uw geesteskracht.
Maak ons open voor uw spreken,
bied ons weer een vergezicht.
Wil in ons het vuur ontsteken.
Laat ons leven in het licht!

De kinderen komen terug naar de kerk

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Voorbede

Collecten

Eerste collecte: Missionair Werk (PKN pioniersplek *LifeWirez* in Bilthoven:
activiteiten voor ongeren tussen de 16 en 25 jaar)

Tweede collecte: Kerk

ZENDING EN ZEGEN

Allen gaan staan

Zingen: *Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen*

Lied 442:1,2

Zending en zegen

Zingen:



Orgelspel

A - men, a - men, a - men.